

אשכול של עשייה



איור וכתיבה: בועז טאוב, רז לוינסון, אפרים מרקוביץ, אבישי עבודי, איתמר עמר, עזרא פלדמן, אביחי קורעין
כתיבה: ברק אליצור, יונתן בן דוד, אלי גייל, איתן גרייבסקי, דניאל הרמן, יונתן חסין
סיוע ארגוני ולוגיסטי: ברק אליצור, יובל הירש
עיצוב והפקה: עדי פרנקל
סדנת איור, הנחיה אמנותית וייעוץ: שי צ'רקה
הדרכה והנחייה: עודד כהן

© כל הזכויות שמורות, תשע"א
לישיבת בני עקיבא "נר תמיד", חשמונאים.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכאני (לרבות צילום, הקלטה, אינטרנט ודואר אלקטרוני) ללא אישור בכתב מישיבת בני עקיבא "נר תמיד".
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מישיבת בני עקיבא "נר תמיד".

תוכן העניינים

3.....	מבוא
5.....	פרק ראשון
7.....	פרק שני
11.....	פרק שלישי
14.....	פרק רביעי
20.....	ביבליוגרפיה

מבוא

אנו, תלמידי ישיבת בני עקיבא "נר תמיד", בחרנו להנציח את זכרו של לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל ושר הביטחון, ומגדולי מיישביה של הארץ והמדינה. לוי אשכול (שקולניק) נולד בשנת תרנ"ה (1895) בכפר אוראטוב שבאוקראינה. הוא עלה לארץ בשנת 1914, בשלהי תקופת העלייה השנייה, ולקראת סוף מלחמת העולם הראשונה התגייס לגדודים העבריים.

בשנת 1920 היה ממקימי קיבוץ דגניה ב', ונמנה עם מקימי "הסתדרות העובדים בארץ-ישראל". במהלך שנות העשרים היה ממנהיגיה של ההסתדרות ונציגה בקונגרסים הציוניים. בשנת 1937 יזם את הקמתה של חברת "מקורות" שלימים תהיה חברת המים הלאומית של מדינת ישראל, ועמד בראשה עד 1951.

בשנים 1940-1948 היה חבר מטה ההגנה ובמסגרת תפקיד זה היה אחראי על רכש וציוד. בשנת 1949, עם תום מלחמות העצמאות, נבחר אשכול לראש מחלקת ההתיישבות ולגזבר הסוכנות היהודית ובתפקיד זה כיהן עד שנת 1952 בתקופה זו יזם אשכול קרוב ל-400 יישובים חדשים. בין יישובים אלו היו ישובי העובדים, עיירות הפיתוח וקיבוצים באזורי הגבול של המדינה. במסגרת תפקידיו אלו יזם אשכול את הקמת ה"מעברות" - הפתרון הזמני למצוקת הדיור הקשה שנלוותה לעלייה ההמונית שלאחר קום המדינה. בשנת 1951 הצטרף אשכול לממשלת ישראל, תחילה כשר החקלאות ולאחר חודשים אחדים כשר האוצר, תפקיד בו כיהן ברציפות במשך אחת-עשרה שנה (1952-1963). במהלך שנות כהונתו כשר האוצר עברה הכלכלה בישראל משפל לשגשוג - צמיחה גדולה לצד אבטלה מצומצמת ופערים קטנים יחסית בין עניים לעשירים.

בשנת 1963, לאחר פרישתו השנייה של דוד בן גוריון, התמנה אשכול לראש ממשלת ישראל ושר הביטחון. בין מהלכיו הראשונים בתור ראש ממשלה היו החלטת הממשלה להעלות עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי - מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית, ביטול הממשל הצבאי על ערביי ישראל וחזוק היחסים עם ארצות-הברית.

במהלך שנות השישים בנה לוי אשכול את כוחו הצבאי של צה"ל. בתקופה זו התמודדה מדינת ישראל עם אתגרים ביטחוניים מורכבים ובהם התקפות חבלה וטרור שבאו מתוך "הגדה המערבית" של ממלכת ירדן ומתח מתמיד בגבול עם סוריה שכלל הפגזות חוזרות ונשנות על יישובי עמק הירדן, מתח שהגיע עד כדי איום במלחמה.

המתח עם מדינות ערב הגיע לשיאו ביום העצמאות תשכ"ז (1967), כאשר נשיא מצרים גמאל עבד אל-נאצר החל בהזרמת כוחות צבא גדולים לחצי האי סיני ובהמשך סגר את מצרי טיראן שבפתח מפרץ אילת שבים סוף לשיט ישראלי, ובתיאום עם מדינות ערב

התכונן למלחמה עם ישראל. במשך שבועות מספר, שלאחר מכן כונו "תקופת ההמתנה", עסקה ישראל בהכנות למלחמה, נוכח המצור המתהדק על גבולותיה. היו אלו ימי חרדה עמוקה לאזרחי ישראל, ואשכול עשה כל שביכולתו כדי להרגיע את החרדה. ואולם דימויו הציבורי כאדם פשרן והססן יצר אווירה ציבורית, שלובתה על ידי העיתונות, ושאימצה אותו לוותר בסופו של דבר על תפקידו כשר הביטחון ולהעבירו למשה דיין, מי שהיה הרמטכ"ל במבצע סיני, אחת-עשרה שנים קודם לכן.

ב-5 ביוני 1967, ימים אחדים לאחר כניסת דיין לתפקידו, במסגרת הקמת ממשלת אחדות לאומית שכללה את כל המפלגות הציוניות, פרצה המלחמה. צה"ל, שאותו הכין אשכול במשך חמש שנות כהונתו כשר הביטחון למצב של מלחמה, הביס במלחמת בזק בת שישה ימים את צבאות מצרים, ירדן וסוריה וכבש את כל חצי האי סיני, יהודה ושומרון ("הגדה המערבית") ורמת הגולן. ממשלתו של אשכול קיוותה להניע תהליך שלום עם מדינות ערב, אבל סיבות שונות גרמו לכישלון תהליך זה.

לוי אשכול נפטר באופן פתאומי בח' באדר תשכ"ט, 26 בפברואר 1969, ונטמן בחלקת גדולי האומה בהר הרצל.

בשנים האחרונות ראו אור ברחבי העולם יצירות קומיקס רבות העוסקות בנושאים רציניים, ובכך קיבל הקומיקס ממד נוסף לצד הממד ההומוריסטי והקליל.

בחרנו להנציח את דמותו ופועלו של לוי אשכול בספר קומיקס, שכן ספר מסוג זה יכול להתאים למבוגרים וילדים כאחד, ולהוות מוקד משיכה לילדים ולנוער שייהנו מן ה"קלילות" של הקומיקס, וזאת בניגוד לדימוי הרציני של ספרי ההיסטוריה המצויים, ויזכו להיחשף באופן זה לדמותו של אחד מחשובי בונים וקברניטיה של מדינת ישראל. נוסף על כך, ספר הקומיקס מציג, לדעתנו, פן חשוב באישיותו של לוי אשכול שלצד היותו אדם רציני שעסק בכובד ראש וביסודיות בכל תחום שעליו היה מופקד היה ידוע גם בלבביותו ובחוש ההומור שלו ודמותו זו היא שנחרתה בתודעת הציבור.

כתלמידי ישיבה תיכונית אנו גאים להרים את תרומתנו הצנועה להנצחתו של מי שעמד בראש מחנה הפועלים בארץ ועם זאת פעל רבות למען אחדות השורות בחברה הישראלית, מי שבמעשיו ידע לקרב בין זרמים רחוקים בחברה הישראלית, ובעיקר מי שבחיו לא הוערך דיו על פועליו הרבים למען המדינה והחברה בישראל. יהא ספר זה נר לזכרו והכרת טובה ותודה לפועלו.

תלמידי כיתות ח' ו-ט' בישיבת בני עקיבא "נר תמיד", חשמונאים.

פרק ראשון



תרנ"ו-תרע"ד
1895-1914



פרק שני



תרע"ד-תש"ח
1914-1948

1914



אחרי שהבאתי אותו לעולם לפני 19 שנה, אני מלווה אותו לארץ ישראל!

1920



היו לילות אני אותם זוכרת, אני אותם עד סוף ימי אשא, במשעולים בין דגניה לכנרת עגדה עגלת חיי העמוסה.



לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה הוא מתגייס לגדוד העברי.





פרק שלישי



תש"ח-תשכ"ג
1948-1963





פרק רביעי



תשכ"ג-תשכ"ט
1963-1969

1963

אני לוי אשכול. בן יוסף
ודבורה זיל מתחייב כדאש
העמשלה לשמור אמונים
למדינת ישראל ולחוקיה...

כמה שאני
גאה בו!!

זשף מן ארלון
מה מחר

נסת ישראל



1964

הידעתם? אשכול הוא
לאש העמשלה הראשון
שמבקד בארה"ב
באופן רשמי!



כ"ט תמוז תשכ"ד
9.7.1964

הר הרצל

אחרי 24 שנה
בהן הוא היה קבוד
בארה"ב, זוכה
ענהיג הימין למנוחה
נכונה בירושלים.
כוחנו באחדותנו!!









מלחמת ששת הימים



א' תמוז תשכ"ח
27.6.1968

ישיבת מרכז
עפ"לגת העבודה

אין ישראל יכולה להשלים. ואף לא תשלים. עם ויתור כלשהו על שליטתה המוחלטת בבירתה הנצחית.



אל תשכחו
מי הכין את
המדינה למלחמה



ביבליוגרפיה

ברוש תמר, מפי מנהיגים: אבני דרך בתולדות מדינת ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם, ירושלים תשס"ט.

גולדשטיין יוסף, אשכול: ביוגרפיה, ירושלים תשס"ג.

לופבן חזי, אשכול, תל-אביב תשכ"ט.

נבו-אשכול עפרה, אשכול של הומור, תל-אביב תשמ"ט.

שפירא יוסף, לוי אשכול: במעלות השליחות, רמת-גן תשכ"ט.

אתרי אינטרנט שונים.